



Rouwcafé Lochem

Een plek om stil te staan bij
het verlies van een dierbare



WELZIJN
LOCHEM



Rouwcafé Lochem

Maandagmorgen, iedere 2 maanden
10:00 - 12:00 uur

U mag praten, u mag stil zijn, niets moet.

Heeft u behoefte aan een kopje koffie en een fijn gesprek? Een plek om stil te staan bij het verlies van een dierbare naaste, samen met anderen? U bent van harte welkom!

Welzijn Lochem en Ida Jansen, rouw- en verliesbegeleider staan voor u klaar met een luisterend oor.

Kent u iemand die ook een naaste verloren heeft? U bent ook samen van harte welkom.

Locatie

Cafe Bousema
Zutphenseweg 35
Lochem

"Ik wil niet altijd een ander lastig vallen met mijn verdriet. Bij het rouwcafé ervaar ik herkenning. Het gevoel dat ik er niet alleen voor sta."

Samen delen

Samen stil zijn

Aanmelding en informatie

U hoeft zich niet aan te melden.

Er is een vrije inloop.

Actuele data vindt u op onze website:
www.welzijnlochem.nl of door te bellen met ons: 0573-297000

Uw consumptie is voor eigen kosten.